

Järbo gammelgård nu flyttad.

8/6 - 35

Den ståtliga gården uppsatt på hembygdsföreningens tomt.

Järbo hembygdsförenings gård, »Masmästare-gården» i Djupdal, har nu blivit nedriven, transporterad till föreningens tomt samt där åter uppförd. Den är redan under tak, så att arbetena inuti den kunna begynda.

Då föreningen alltså kunnat förverkliga sitt mål att förvärva denna gård till hembygdsgård, vända vi oss till föreningens ordförande, handlande Lindfors, för att få höra litet om dessa saker.

— Järbo hembygdsförening har ju funnits till under ganska många år nu, säger han, och dess främsta mål har alltid varit att kunna köpa denna länge påtänkta gård till hembygdsgård. Men föreningen har icke haft tillräckligt med kontanta medel för saken förut.

Visserligen har vi av årsavgifter samt från fester m. m. årligen fått in åtskilligt till kassan. Men det stod i alla fall klart för oss inom styrelsen att om vi inom rimlig tid skulle kunna förverkliga gårdsköpet samt möta de med flyttningen förknipade kostnaderna, så måste andra medel försökas.

Det var i den situationen, som jag inom styrelsen framkom med förslaget att få till stånd en insamlingslista och få 60 personer att teckna en femtillapp var. Så hade vi ju 3.000 kr. Förslaget föreföll i början att vara lite för högtsvävande för att kunna realiseras. Listan var så avfattad att den var bindande, då de 3.000 kronorna tecknats. Emellertid sattes planen i verket. Undan för undan blev det flera namn på listan och småningom fanns 60 namn på lika många glada givare.

Men gladast och tacksammast var i förstas inom styrelsen. Gården stode 1,500 kr. Kostnaderna dess-

utom i ett för allt med nedrivningen, flyttningen och återuppförandet beräkna vi till omkring 2,200 kr., vilka kostnader till största delen måste betalas med kontanta medel.

När gårdsbyggnaden blir i ordning, har vi också tankar på att få några uthusbyggnader till tomten.

Före gårdens rivning i Djupdal var länsintendenten d:r Humbla och besåg den in- och utvändigt samt konstaterade att i den funnos en del vackra, gamla målningar. En del sådana på väv skola restaureras av konstnären Manne Östlund. Tre stycken vackra blyinfattade fönster, vilka nu finnas vid en fäbod, skola återinsättas i gården.

D:r Humbla besåg även hembygdstomten samt gav råd om lämpligaste placeringen av gården.

Platsen är vackert belägen på västligaste ändan av Rävberget. Därifrån är det en vacker utsikt över bygden nedanför, och västerut synas i fonden de blånande bergshöjderna med Kungsbergets massiv i mitten.

Varje föremål får sitt särskilda nummer sig påsatt, säger hr Lindfors. Och i en stor »liggare» i gården inskrives detta nummer jämte namnet på den gård och by varifrån de olika föremålen ha kommit.

Den andliga och materiella odlingen i socknen och särskilt i bygderna efter Jädraåns stränder, sträcker sig ganska långt tillbaka genom tiderna, vilket förhållande även i något sammanhang underströks av ärkebiskop Söderblom vid hans visitation i Järbo församling. Minnen av olika slag från dessa gångna tider torde finnas kvar i bygderna. Dessa saker som kunna vara av mycket skilda slag, vill hembygdsföreningen samla till sin gård där de bli i gott förvar, säger hr Lindfors till sist.

Järbo-bo.