

# Järbo hembygdsgård nyordnas.

Gamla målningar restaurerade av  
Manne Östlund.



Järbo hembygdsgård.

Järbo hembygdsförenings strävan under flera år att få en hembygdsgård har nu förverkligats. På Rävbergets krön, med en storslagen utsikt över den slingrande Jädraån och med det majestätiska Kungsberget i bakgrunden, har man funnit en idealisk plats för detta värdefulla kulturhistoriska minnesmärke. Dit har man under det gångna året flyttat en stor ärevärdig mangårdsbyggnad på två våningar, vilken förut sedan 1700-talet stått i byn Djupdal.

Byggmästare Anders Hansson, vilken haft rivning och återuppbyggande om hand, har utfört ett synnerligen förtjänstfullt arbete. Allt har återfått sitt ursprungliga utseende, och under konstnären Manne Östlunds överinseende trolldar man nu fram de gamla vägg- och takmålningarna, som under de senaste decennierna varit dolda under vit limvärg.

I de flesta rummen äro de ursprungliga målningarna kvar under den vita färgen. I en del finnas endast fragment kvar, och här har hr Östlund på nytt frammanat de gamla motiven.

Ännu är inte gårdens interiör färdig, men man arbetar för fullt, och redan nu är mycket klart.

Redan entrén med den lilla fönstukvistten, i vars tak det finns ett hål, där nyckeln förvarades tillgänglig för envar, när

husets folk var borta, ger besökaren från början den rätta stämningen. Den massiva dörren är låg, och den höga tröskeln nött av tusende fötter.

På nedre botten ligger det stora köket med sin öppna spis, och innanför ligger en liten kökskammare. På motsatta sidan av huset ligger festsalen. Här är största arbetet nedlagt på målningarna. Man har blomstermotiv både på väggar och i tak.

En brant trappa för upp till den övre våningen, där största delen upptages av sovrummet med sina väggfasta, sirliga skåpsångar. Vidare finnas här uppe ett gästrum, och så husets stora förrådsrum. I detta rum, vilket är lika stort som något annat, hade man alla gångkläder, fällar och pälsar. Varje familjemedlem hade en särskild rad skor på golvet, och i ett hörn hängde sadelgjordar, fina selyg och annat sådant, som endast användes vid särskilda tillfällen.

Meningen är att invigningen av hembygdsgården skall ske i augusti detta år. Till dess hoppas man ha allt i ordning. Gården skall möbleras och inredas med gamla saker, vilka man skall söka uppbbringa inom socknen, och det är att hoppas, att hembygdsföreningen skall finna hjälp och förståelse hos envar i sitt värdefulla arbete.

Tander.