



● Affärschefen Paul Hyttmark visar upp den särskilda förpackning av kaffe som företaget hade under 1920—30-talen. I bakgrunden Järbo Handels moderna varuhus. Foto: LASSE HALVARSSON

Silltunnan blev upptakten till 100-åriga Järbo Handel

■ ■ Några järbobor tog hem en tunna sill från sjöstaden Gävle och delade på. Det var för 100 år sedan. Det blev upprinnelsen till Järbo Handels AB. Ett företag som utvecklats genom åren och i dag är hela bygdens varuhus.

Årets verksamhet har därför gått i jubileets tecken med många olika specialarrangemang för kunderna.

Om verksamheten startade i blygsam skala, så blev omsättningen under senaste verksamhetsåret 16,4 miljoner kronor. En ökning mot året före med 17 procent eller volymökning på sex—sju procent.

■ ■ Den sista september slutar en av företagets många trotjänare genom åren, nämligen Anna-Greta Jäderberg. Därmed avslutas epoken Lindström i företagets historia. Det var nämligen hennes farfar, Per Lindström, som var en av initiativtagarna till bildandet av Järbo Handels AB för 100 år

sedan.

Sedan blev dennes son Erik föreståndare i många år innan dennes son Nils tog över företagets ledning tills han startade eget i Hofors.

Anna-Greta Jäderberg jobbade sporadiskt på företagets kontor i början av 1940-talet. 1945 fick hon fast anställning. Sedan dess har hon varit företaget trogen.

■ ■ Det var den 26 maj 1883 som några personer samlades hos snickaren Per Lindström för att diskutera bildandet av en hushålls- eller konsumtionsförening i bygden.

Intresset visade sig stort redan från början. Innan årets slut hade 70 personer anslutit sig. Inträdesavgiften var endast 50 öre. Det låter litet i dag men var mycket pengar på den tiden.

I början höll man till i en verkstadsbyggnad och delade upp varorna. Det skedde vissa dagar i veckan. Men omsättningen ökade och redan följande år måste man sätta upp en magasinsbyggnad.

Efter fem års verksamhet sökte man handelsrättigheter och 1891 ombildades företaget till aktiebolag. Därmed satte utvecklingen fart.

■ ■ Företagets första filial tillkom vid sekelskiftet i Kvarnåker. Den följdes av en filial i Kungsberg 1931 och fem år senare en vid Finnäs. Samtliga är numera nedlagda.

Företagets huvudaffär låg då vid Köpmangatan där Auktionshallen numera håller till. Där fanns då särskilda speceri-, järn- och manufakturavdelningar.

I dag har företaget koncentrerat all sin verksamhet till den stora affären efter Kungsforsvägen.

Ett tag under 1960-talet betjänades också företagets kunder ute i byarna runt om Järbo med en varubuss. I dag hämtar företaget i stället kunderna till butiken i en mindre buss.

— Det har blivit en mycket uppskattad service särskilt för äldre, berättar affärschefen Paul Hyttmark.

■ ■ Jubileumsmiddag kom-

mer det att bli för anställda och före detta anställda den 15 oktober. Samtidigt hålls Öppet hus i Folkets hus med underhållning i form av sång och musik samt historik. Bland annat kommer Järboamatörerna att framföra en sketch från Järbo Handels tidigare år.

I dag ordnas en kundafton på Folkets hus.

Omsättningen 1897 låg på 71 600 kronor att jämföra med dagens 16,4 miljoner kronor. I dag har företaget ett 20-tal anställda.

LENNART ÅKERLUND



● Anna-Greta Jäderberg, som går i pension vid månadsskiftet, är en av företagets många trotjänare genom åren.